

Wilhelmus van Nassouwe

1e couplet

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.

Een prins van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6e couplet

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te-aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Programma

**4 mei herdenking
Doetinchem 2023**



Catharinakerk

- 18.30 uur Deuren van de kerk open
- 18.45 uur Muzikale inleiding door Drum- en Showfanfare DES
o.l.v. dirigent Henk Jansen
Beethoven's Romance
The way old friends do
- 18.55 uur Welkomstwoord ceremoniemeester Rob Janssens
- Muzikaal intermezzo: koor Switch
o.l.v. dirigente Belinda Kamps
Fragile (Sting)
Family Tree (Venice)
- Ontsteken van kaarsen door Veerle Kappelle en
Sophie Wissing
- Voordracht door Veerle Kappelle
Familielid van Jan Kappelle Doetinchemse verzetsman
- Muzikaal intermezzo: DES
Ammerland
- Voordracht gedicht door kinderburgemeester
Sophie Wissing geschreven door Esther Ruesen
- Muzikaal intermezzo: DES
Hymn to the fallen
- 19.22 uur Verlaten van de kerk en formeren stoet
Muzikale begeleiding: koor Switch
Hallelujah (Leonard Cohen)
Love goes on (Ilse DeLange)
Oceaan (Racoon)
- 19.30 uur Stille tocht langs het Joods Monument in de Boliestraat
naar het Vrijheidsmonument in het
Mark Tennantplantsoen.
Begeleiding door drumformatie o.l.v. Patrice van Schie.

Mark Tennantplantsoen

- 19.45 uur Welkomstwoord
Toespraak locoburgemeester Ingrid Lambregts
Muzikaal intermezzo door Drum- en Showfanfare DES
Taptoe Signaal
- 20.00 uur Twee minuten stilte
Wilhelmus van Nassouwe, 1e en 6e couplet muzikale
begeleiding van DES (allen)
- Krans- en bloemlegging bij Vrijheidsmonument muzikale
begeleiding van DES
- 20:30 uur Einde herdenking

Vervolg programma Catharinakerk

- 20:30 uur Ontvangst met koffie en thee
- 20:45 uur Concert door Kartuli Ansambli
- Onder leiding van de Georgische dirigente Ketevan Tsiklauri zingen
Nienke van Kerkhof, Hans Baken en Ruud Harmsen liederen uit alle
regio's van Georgië.
- Georgische levensliederen die verbinden**
Inwoners van Georgië hebben, net als Nederlanders tijdens de
Tweede Wereldoorlog, geleden onder oorlog en onderdrukking. De
Georgische muziek verbindt en geeft een boodschap van hoop en
vrede, ook vandaag de dag nog.
- Elke Georgische regio heeft een eigen zangcultuur. Zo hoort u
bergliederen, maar ook muziek uit het vlakke land en uit de stad. Al
deze verschillende soorten Georgische muziek hebben één overeen-
komst: het houdt mensen in moeilijke tijden overeind.
- 21:30 uur Einde programma