

Geachte mevrouw Lambregts, beste Ingrid,

Als geboren en getogen Doetinchemmer kon ik deze keer het nieuws niet naast mij neer leggen. De sloop van het poortgebouw van de NEMAHO.

40 jaar geleden zag ik soms de grote houten spanten met veel moeite de kruisingen Keppelseweg/ Europaweg passeren. Een imposant gezicht.

Nu is er een 'foutje' gemaakt en is het poortgebouw gesloopt.

Ja, ik heb al gelezen dat er raadsvragen gesteld gaan worden en hopelijk dat het uitgezocht wordt waar de fout ligt.

Maar wat dan. Wordt het een mea culpa en vervolgens weer verder.

Of komt er een boetclausule? Maar die zal wel weer worden verdisconteerd in een project, met als gevolg dat je deze ergens toch weer als gemeente en wij als burgers weer terug betalen. Soms kun je het gevoel niet onderdrukken dat de poort mogelijk 'in de weg stond' bij de plannen die er liggen. En dan is een beetje gedoe en sorry zeggen makkelijker dan er last van hebben.

Het zou een mooi gebaar zijn dat diegene die opdracht heeft gegeven voor de sloop er ook weer voor zorgt dat met de bestaande materialen de poort weer wordt herbouwd.

[Oeps: historisch gebouw in Doetinchem per ongeluk gesloopt - Omroep Gelderland \(gld.nl\)](#)



Ik ben erg benieuwd wanneer de vragen van PVDA en Lokaal Belang Doetinchem in de raadsvergadering worden behandeld.

Met vriendelijke groet,